

DE DAG DAT MIJN LEVEN (UITEINDELIJK
POSITIEF) VERANDERDE...

JUNI 2005

22

Monique zette
haar huis te koop



SOMS VERANDERT ÉÉN MOMENT JE HELE LEVEN.
MONIQUE TEGGELOVE OVERKWAM HET NADAT ZE
EEN 'TE KOOP'-AFFICHE OP HET RAAM VAN HAAR
HUIS HING. EEN NIEUW HUIS KOPEN LUKTE NIET:
ALLE LEUKE HUIZEN LIEP ZE NET MIS. MAAR DAT
BLEEK (ACHTERAF GEZIEN) NIET VOOR NIETS...

"Vlak voordat ik mijn huis te koop zette, maakte ik op advies van een vriendin een top tien van alles wat ik dat jaar zou willen realiseren. Meer ruimte, een huis met tuin, financiële armslag, de liefde van mijn leven, persoonlijke groei... Mijn lijst wensen leek eindeloos en op 22 juni 2005 zette ik mijn huis te koop. Klaar voor verandering. Omdat hij er binnen zes weken in wilde, bood de eerste kijker een goede prijs. Zelf een huis kopen bleek lastiger: tot vier keer toe ging een droomhuis aan mijn neus voorbij. 'Wat is er in godsnaam aan de

**"Ik wilde een huis met een tuin,
maar ik kreeg de wereld"**

hand?', vroeg ik een collega. Terwijl hij me verrast aankeek, hoorde ik een stemmetje diep van binnen: 'En nu ga jij je baan opzeggen!' Ik schrok me rot, maar wist ook dat het klopte. Ik zei mijn baan op en toen ik me, op weg naar huis, hardop afvroeg of ik mijn auto straks nog nodig zou hebben, werd diezelfde avond het stuurslot geforceerd... Terwijl ik het uitgierde om de snelheid van het antwoord, staarden twee vriendinnen me met grote ogen aan.

In de periode die volgde, had ik het gevoel aan de zijlijn van mijn leven te staan. Alle spullen waarvan ik dacht zonder te kunnen, bleken precies wat de ander nodig had. Toen ik op 30 september 2005 stralend de overdrachtspapieren tekende, had ik afscheid genomen van het grootste deel van mijn aardse bezittingen. Met de woorden 'Die ga jij de komende tijd hard nodig hebben', gaf een vriendin me een rugzak. Ik wilde een huis met een tuin, maar ik kreeg de wereld. Een goede vriend nodigde me uit om mee te gaan naar India, daarna volgden er vele bestemmingen. IJsland, Santiago de Compostela, Hawaï, Canada, de Noordkaap... Meestal alleen, vrijwel altijd zonder vastomlijnd plan. Vijf jaar lang reisde ik dankzij de overwaarde van mijn huis de wereld rond. Mijn intuïtie volgend, luisterend naar de allergekste tekens en steeds weer vertrouwend op de goede afloop, ook al was er soms wel een moment van paniek. De verandering gutste door mijn aderen. Hoe meer nieuwe wegen ik insloeg, hoe meer ik er nog wilde ervaren. Toen belandde ik in Mali. Mali was een land waarvan ik zeker wist dat ik er nooit zou willen blijven. Nu heb ik er mijn reisbureau *Papillon*, een bed & breakfast, Malinese vrienden en een fantastische crew. Van punctuele, goed georganiseerde directiesecretaresse en fervent parachutist evolueerde ik in vijf jaar tijd naar een soort van Columbus. Als reisorganisator kan ik Mali delen met kleine groepjes enthousiastelingen. Sinds ik vaar op het kompas des levens voel ik me als een vis in het water. Het blijft een uitdaging om me aan het Malinese levensritme aan te passen, maar steeds als ik een onzichtbare grens overschrijd, roept mijn lijf me terug. 'Eigen schuld', roepen de Malinezen dan. Keer op keer hebben zij gelijk..."

Meer weten: www.papillonreizen.nl

OPROEP: Weet jij nog welke dag jouw leven veranderde? Laat het ons weten via www.changethinkpositive.be