

17-daagse rondreis Benin met voodoo festival Ontmoet de Koningen van magisch Benin

Ineens verschijnt hij vanuit het niets, met een rustige tred vervolgt hij zijn weg. De Koning van het Woud lijkt zich onbewust te zijn van onze aanwezigheid en heeft totaal geen haast. Een nabijgelegen vijver is zijn bestemming. De boodschappers van het woud hebben de komst van Zijne Hoogheid al aangekondigd. Vrijwel alle dieren hebben ruim baan gemaakt voor de Majesteit.

Niet ver daar vandaan betreed een voodoo Koning het toneel. Hij is gekleed in heldere kleuren, versierd met indrukwekkende aantallen amuletten en sieraden. Hij leidt een dansende en zingende groep volgelingen. De klanken van de trommels trekken nog meer mensen aan. De komst van de Koning zal niet onopgemerkt blijven!

Benin is meer dan zomaar het volgende Afrikaans land. Het combineert geschiedenis, natuur, oude culturen, een rijke voodoo traditie en veel meer in een land, dat is ingesteld op het ontvangen van gasten. In deze reis nemen we je mee langs een aantal van de highlights in het land en naar enkele van haar goed bewaarde geheimen, er voor zorgend dat je een fantastische ervaring zult hebben en een onvergetelijke reis zult maken.

Ga met ons mee naar paaldorpen en oude tradities, naar authentieke architectuur en geschiedenis, naar een natuurpark en naar Benin's jaarlijkse voodoo festival. We kijken ernaar uit je mee te nemen naar Benin's Koninkrijken en je kennis te laten maken met de Koningen!



In het kort

- Dag 1: (late) aankomst in Cotonou
- Dag 2: Cotonou-Porto Novo
- Dag 3: Porto Novo-Dassa
- Dag 4: Dassa & omgeving
- Dag 5: Dassa-Tanekaland
- Dag 6: Tanekaland-Natitingou
- Dag 7: Natitingou-Sombaland
- Dag 8: Sombaland-Tanougou
- Dag 9: Park Pendjari
- Dag 10: Park Pendjari-Natitingou
- Dag 11: Natitingou-Abomey
- Dag 12: Abomey-Ouidah
- Dag 13: Ouidah
- Dag 14: Ouidah-Grand Popo
- Dag 15: Grand Popo
- Dag 16: Grand Popo-Cotonou-vertrek
- Dag 17: thuiskomst



Van dag tot dag

dag 1

De dag staat in het teken van de reis naar Benin. Afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij arriveer je in de avond of nacht op Cotonou's internationale luchthaven, waar de warmte van het Afrikaanse continent je verwelkomt. Na het vervullen van de gebruikelijke formaliteiten, wordt je naar de accommodatie gebracht.

dag 2

Alvorens het land in te trekken, wordt de ochtend benut voor de kennismaking met de gids en reisgenoten, voor het regelen van praktische zaken zoals geld wisselen en het doornemen van het programma.

De bestemming van vandaag is Porto Novo ten westen van Cotonou. De reis gaat naar het Noukouémeer, bekend van de paaldorpen. Je gaat aan boord van een traditionele houten boot voor een tocht over het meer en bezoeken aan de dorpen, die lang geleden werden gebouwd door de Tofino bevolking, om zich te beschermen tegen de aanvallen van vijandige stammen. De tocht gaat naar de overkant van het meer, waar je opgewacht wordt door de chauffeur. De aankomst in Porto Novo zal naar verwachting in de loop van de middag zijn.

**dag 3**

De ochtend wordt benut voor het verkennen van Porto Novo. Het ethnografisch museum wordt bezocht en er wordt een wandeling gemaakt door de oude stad. De botanische tuin wordt bezocht en er wordt een uitstap gemaakt naar nabijgelegen Adjarra voor een bezoek aan de beroemde kunstmarkt.

Na de lunch gaat de reis naar Dassa.

dag 4

In de ochtend worden Dassa en de heilige heuvels bezocht. Hoewel Dassa omringd wordt door meer heuvels, wordt altijd het heilige voodoo getal 41 gebruikt als er over het aantal heuvels gesproken wordt. Veel van de heuvels waren ooit bewoond. Ze boden een veilig heenkomen voor wie wilde ontsnappen aan de slavenhandelaren. Restanten van oude nederzettingen, die werden beschermd door voodoorituelen, zijn nog steeds te vinden. Voodoopaleizen op de heuvels zijn nog steeds in gebruik voor

ceremonieën. Tijdens de wandeling wordt een paleis bezocht, waar heilige voodoo-idolen te zien zijn.

De middag kan naar eigen inzicht besteedt worden. De stad kan verkend worden of je kunt genieten van een rustige middag om energie over te houden over de Oudejaarsavond. De laatste dag van het jaar biedt de unieke gelegenheid om deel te nemen aan de middernachtmis in Dassa's Mariagrot.

dag 5

Het nieuwe jaar start met een reis naar het noorden naar Tanekaland. Niet alom bekend is deze regio erin geslaagd de cultuur en traditionele levensstijl te bewaren.

Alvorens naar de dorpen te gaan, wordt de culturele bank bezocht. De voorwerpen die in dit museum tentoongesteld zijn, zijn eigendom van de bewoners van nabijgelegen dorpen. Elk voorwerp dient als onderpand voor een aan de eigenaar verstrekte lening, bijvoorbeeld voor het starten van zijn eigen bedrijf. Zodra de lening is terugbetaald, heeft de eigenaar het recht zijn voorwerp terug te vragen en kan een nieuwe lening aan iemand anders verstrekt worden.



Zodra de asfaltweg verlaten wordt, betreedt je een andere wereld. Een wereld waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan het leven nog geleefd wordt op de ritmes van de seizoenen en dagen. De pittoreske dorpen van Tanekaland geven een inzicht in het leven van landelijk Benin en een kans om het contact aan te gaan met de lokale bevolking en hun tradities. De Koning van Taneka en de spiritueel leider staan in hoog aanzien bij de dorpsbewoners. Ze spelen een belangrijke rol in de gemeenschap en zullen vereerd worden met een beleefdheidsbezoek en om een zegen voor ons bezoek te ontvangen. De nacht wordt doorgebracht in een dorp, te gast bij de lokale bevolking.

**dag 6**

Na het ontbijt kan er nog tijd doorgebracht worden met de dorpelingen om meer te leren over hun dagelijkse leven en hun leefomgeving, alvorens door te reizen naar Natitingou. Het museum in Natitingou heeft een mooie collectie voorwerpen en zal bezocht worden. Ook een lokale brouwerij van gierstebier wordt met een bezoek vereerd. Nadat je kennis hebt genomen van het productieproces, ben je van harte welkom om zelf een kalebas van het gierstebier - waar de lokale bevolking dol op is - te nuttigen. De kans is groot dat je vannacht in Natitingou prima zult slapen!

dag 7

Na het ontbijt wordt een uitstap gemaakt naar Kouandé. Onderweg zul je langs de weg mensen aan het werk

zien, op zoek naar goud of druk met het vermalen van rotsblokken tot grint. In Kouandé kan zijne Koninklijke Hoogheid bezocht worden (de kans is aanwezig dat je wordt gegidst door een van Kouandé's prinses), de Koning van het Kouandé Koninkrijk. Bezoekers zijn altijd van harte welkom en het wordt beschouwd als een teken van respect om de Koning te bezoeken. Hij zal met plezier al je vragen over zijn leven en Koninkrijk beantwoorden. In de stad wordt

In de stad wordt de hof bezocht, vna een familie, gespecialiseerd in het maken van karitéboter. Karitéboter staat bekend als een rijke romige boter, die gebruikt wordt in zowel de lokale keuken als in schoonheidsproducten. Het wordt tegenwoordig veel gebruikt in de (duurdere) huid- en



haarverzorgingsproducten, die in Europa en Amerika te koop zijn.

Vanuit Kouandé gaat de reis door naar Sombaland, bekend vanwege zijn tata's, de traditionele lemen huizen met ronde kamers, ook wel kasteelwoningen genoemd. Traditioneel zijn de slaapkamers op het dakterras, waar ook de graanschuren zich bevinden.

Net als de paalwoningen in Noukouémeer en de nederzettingen in de heuvels rondom Dassa, hadden de tata's primair tot doel de mensen te beschermen tegen vijandige aanvallen, zowel van slavenhandelaren als van wilde dieren. De tata's zijn ontworpen op een manier, die de man des huizes de kans geeft zijn familie te beschermen. Tot op de dag van vandaag bouwen de Somba's hun beroemde tata's op de traditionele wijze.

Je maakt een wandeling met een lokale gids, die je zal vertellen over de huizen en de rijke traditie van de Somba. Je bezoekt de tata's en gaat de nacht doorbrengen in een tata, te gast bij de lokale bevolking. Families, waar overnacht wordt (hier en op andere plaatsen) zijn zorgvuldig geselecteerd en er zal goed voor je gezorgd worden. Geniet van je nacht onder de sterren in Sombaland!

dag 8

Het dagelijkse leven start vroeg in Sombaland en de kans is aanwezig dat je gewekt wordt door de geluiden van de lokale bevolking, die aan hun dagelijkse taken en de bereiding van het ontbijt begonnen zijn.

De tijd is gekomen om afscheid te nemen van de gastfamilie en de reis te vervolgen, verder naar het noorden naar het dorp Tanougou, niet ver van Park Pendjari, de bestemming van morgen.

Vanuit Tanougou ga je met een lokale gids op pad. Hij neemt je mee door de omgeving van het dorp, naar de weekmarkt en naar een traditioneel Peul-dorp, alvorens de tocht te beëindigen bij de watervallen van Tanougou, voor een verfrissend bad.

De nacht wordt doorgebracht bij een lokale familie, die uitkijkt naar je bezoek. Niet alleen geeft het ook hen een kans om over andere culturen te leren, het verschaft ze ook inkomen.



dag 9

Het wordt een vroege start om de 40 kilometer zandweg te overbruggen. Streven is zo rond zonsopkomst bij de ingang van Park Pendjari te zijn. Bij het loket voor kaartverkoop zijn - vanaf circa €3 - boekjes te koop met informatie over de in het park voorkomende dieren.



Park Pendjari wordt vaak genoemd als het beste natuurpark in West-Afrika. Kuddes olifanten, bavianen, buffels, wrattenzwijnen, waterbokken, diverse typen gazelles, de koning van het woud, krokodillen, nijlpaarden en honderden vogelsoorten zijn er te zien. De gids neemt je mee op een tocht door het park. Er worden stops gemaakt bij diverse uitkijkpunten en lunch wordt genuttigd in een van de accommodaties in het park. Een tweede tocht wordt gemaakt in de namiddag, eveneens een goede tijd om

wild te spotten. Vraag de chauffeur gerust of het mogelijk is om de tocht te maken op het dak van de auto. Vaak kan het en het laat je het park op een totaal verschillende wijze en vanuit een ander gezichtspunt ervaren. De nacht wordt doorgebracht in een van de accommodaties in het park.

dag 10



Inmiddels zul je al de nodige dieren van je lijstje hebben afgevinkt. De tweede dag brengt er wellicht nog meer. Enkele van de plekken van gisteren kunnen nogmaals bezocht worden en wie weet laat een luipaard zich zien. Zij zijn er experts in om uit het zicht te blijven en worden ook maar zelden gespot. Ook de leeuwen laten zich zelden twee dagen achtereen zien. Geniet van de tweede parkdag!

In de namiddag wordt teruggekeerd naar Natitingou, waar de nacht wordt doorgebracht.

dag 11

Vandaag gaat de reis zuidwaarts. Je - hopelijk onvergetelijke - tijd in het noorden van Benin zit er op. Met totaal ongeveer 525 kilometer af te leggen naar Abomey, wordt het vooral een reisdag. Het landschap verandert naarmate we verder naar het zuiden gaan. Onderweg kunnen korte stops gemaakt worden voor bezoeken en zal er geluncht worden in een van de dorpen/steden. De dag biedt volop ruimte om te genieten van het uitzicht, na te genieten van wat de reis al gebracht heeft en om je voor te bereiden op meer, totaal andere ervaringen in de komende dagen.

Abomey, eens de hoofdstad van het fameuze Dahomey Koninkrijk, is de bestemming van vandaag. Sinds 1645 bouwde elke Koning er zijn eigen paleis. In totaal stonden er 12 op het moment dat de Fransen het land introkken om het te koloniseren. De toenmalige Koning Gbehazin wilde koste wat het kost voorkomen dat de paleizen in handen van de overheerser zouden vallen en stak ze in brand, alvorens op de vlucht te slaan. Eén paleis bleef gespaard en daarin is tegenwoordig het historisch museum gevestigd, waar een indrukwekkende collectie te bezichtigen is. Afhankelijk van de aankomsttijd in Abomey wordt vanmiddag het museum bezocht.

dag 12

Na het ontbijt gaat een korte rit naar het 12 kilometer verderop gelegen Abomey. Nog niet zo lang geleden verdween daar een complete vrachtwagen in een gat in de grond tijdens wegwerkzaamheden. Onderzoek wees uit dat het gat niets minder was dan een ondergrondse woning. Uitvoerig onderzoek in de nabije omgeving leidde tot de ontdekking van een zeer goed verborgen ondergronds dorp. Het is onbekend, wie het dorp bouwden en bewoonden. Het dorp is nu een museum, dat bezocht zal worden alvorens verder naar het zuiden te gaan met bestemming Ouidah.



Je hebt er misschien naaruit gekeken om naar Ouidah te gaan, een stad die zowel historie als cultuur omvat. De middag wordt benut voor het bezoeken van het museum, de pythontempel en voor een kennismaking met het slavernijverleden van de plaats. De 4 kilometer lange slavenroute zal lopend afgelegd worden. Onderweg kom je langs de punten, die een belangrijke rol speelden in de laatste momenten, die de slaven op Afrikaanse bodem doorbrachten, voordat ze aan boord gingen voor vertrek naar verre onbekende oorden. De wandeling eindigt bij de Gate of No Return bij de oceaan. Een plek van bezinning voor voormalige slaven en hun afstammelingen op het moment dat ze weer voet in Afrika zetten. Een plek waar vertrouwen een wending nam en hun leven voor altijd veranderde.

De nacht wordt doorgebracht in Ouidah.

dag 13

Vandaag en morgen draait alles om voodoo. In Benin is voodoo niet zomaar een deel van de cultuur; het is erkend als een officiële religie en 10 januari is benoemd tot nationale voodoodag.

De voorbereidingen voor de aanstaande viering zijn in volle gang. Een speciaal passepartout geeft ons toegang tot de heilige plekken. De Koninklijke hof van de Savi wordt bezocht. Het is het startpunt voor alle rituelen van het voodoo festival. Vandaag staat in het teken van de voorbereidingen en je gids neemt je mee op een tocht langs de heilige plekken, die er een rol in spelen. Niet alleen overdag, ook 's avonds is er van alles te beleven en zul je ondergedompeld worden in de festiviteiten. Het zal een kleurrijke mensenmenigte zijn, die danst, muziek maakt en rituelen uitvoert.

**dag 14**

Grote aantallen volgelingen van het vooedogeloof en geïnteresseerden komen samen op het strand bij de Gate of No Return, en jij bent er bij.

Er zal gezongen en gedanst worden op de klanken van de muziek. De voodookoningen en hun volgelingen zullen optreden en de kans is aanwezig dat je mensen in trance ziet raken. Zonder enige twijfel zal vandaag een unieke en kleurrijke ervaring worden! Je zult oren en ogen tekort komen. In de namiddag, als de activiteiten afnemen, wordt er vertrokken uit Ouidah. We nemen je mee weg uit de drukte van de afgelopen twee dagen naar Grand Popo.

**dag 15**

Grand Popo, gelegen aan het strand, zal als een oase van rust voelen. Een perfecte plek om nog wat tijd door te brengen. In de ochtend wordt een ontspannende boottocht door de lagune gemaakt. De middag kun je geheel naar eigen voorkeur doorbrengen. Een strandwandeling, zwemmen in het zwembad bij het hotel en relaxen behoren tot de mogelijkheden.

dag 16

De laatste dag van deze reis door Benin is aangebroken. Boordevol ervaringen en herinneringen keer je terug naar Cotonou. De laatste souvenirs kunnen gekocht worden in een van Cotonou's kunstmarkten en je kunt nog een keer door de straten dwalen alvorens aan te schuiven aan het afscheidsdiner. Afhankelijk van de vertrektijd van je vlucht, wordt je naar het vliegveld gebracht.

dag 17

Thuiskomst.

Bekijk het [fotoalbum van deze reis](#) op de website van Papillon Reizen.

prijs & reisdata

Kijk in onze [reiskalender](#) voor een actueel overzicht van de vertrekkedata & tarieven.

Individuele verlengingen van deze reis zijn mogelijk.
Tevens te boeken als maatwerkreis.

inbegrepen

Alle overnachtingen (in hotels, B&B's en bij de lokale bevolking), alle maaltijden, Engels- (en Frans)talige lokale gidsen, alle kosten voor de in het programma vermelde excursies, alle transport gerelateerd aan het programma, luchthaventransfers, toeristenbelastingen, een eerlijke vergoeding voor producten en diensten, ondersteuning van het Papillon-noodfonds en het Papillon-projectenfonds.

exclusief

Reis naar Cotonou v.v., visum, vaccinaties, persoonlijke verzekeringen (zoals reis-, annulerings- en ziektekostenverzekering), drinken, overige maaltijden, souvenirs, persoonlijke uitgaven, upgrade van accommodatie en/of transport, optionele excursies en activiteiten op vrije dagen.

transport

Speciaal voor de groep georganiseerd transport.

accommodatie

Op basis van verblijf in tweepersoonskamers (waar mogelijk met ventilator). Tijdens deze reis wordt er overnacht in hotels, B&B's en in eenvoudige accommodaties bij de lokale bevolking.
De single toeslag geeft recht op een eenpersoonskamer. Op basis van beschikbaarheid

groepsgrootte

4 tot 8 personen

zwaarte van de reis

Een goede conditie, open blik, flexibiliteit en een avontuurlijke instelling zijn van belang voor deze reis, waarin de voorzieningen op sommige plekken eenvoudig zijn.

BOEK DEZE REIS